



Bij de zondag



Jeremia 18:6

Julie zijn in mijn handen als klei in handen van de pottenbakker.

De pottenbakker doet zijn best en als de klei niet wil dan probeert hij het telkens weer. Totdat het mooi is. De bol wordt gedragen door de klei pot. Het wordt door het mos iets groener. Het volhouden, niet opgeven is herkenbaar door een dunne krans klimop.

Trouw van God
aan de aarde
Telkens opnieuw
gecreëerd
Goed genoeg.

Agenda

23 febr. Weeksluiting in het
Tonckenshuys

28 februari – 20.00 uur

1 maart: Zanguurtje KSW
Tonckenshuys

Zondag 3 maart na de dienst:
koffiedrinken sectie1

3 maart – 15.30 – 17.00 uur – Een
verhaal voor groot en klein (B&O)

Zaterdag 9 maart – 15.00 – 17.30 –
Maak je eigen paaskaars.

Elke vrijdag – Stamtafel

Collecte

1^e collecte PKN, Missionair Werk
(KLiederkerk, 40 dagentijd)

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes en links naar collecten

1e collecte

2e collecte

3e collecte



Liturgie

25 febrewari ds. J. Lambers-Niers,
Coevorden

Organist Harry Bosma

Neisberichten

Zingen Lied 25:1 en 2 (Vert. G.Kuipers)

Groeten en Bemoedigen

Met de kinder

Lied 836:1,2,4 (Vert. J. Kuik)

Bidden bij het lösdoen van de Biebel

Lezen: Jeremia 18:1- 12, 19: 1 en 2,
19:10-13 (Vert. JLN)

Lezen: Marcus 9:2-10 (Vert. Max
Douwes) deur de lector

Lied 538

Preek Thema: Hemel op èerde?

Zingen: LIED747 (Vert. J. Kuik)

Met de buul rond

Lied 418 (Vert. R. Bolhuis)

Zegen

de Drentse dienst

Wij reist naor de Paosen hen
Veertig lange daogen
God brengt mènsen bij mekaar
Zuw het samen waogen?

Aj wat hiel bijzunders wilt
Kiek dan goed naor mènsen
In een mènens lat God zuch zien,
Wat kuw nog meer wèensen?

2 couplett'n van oes projectlied in dizze veertig-dagen tied.

Allen van harte uitgenodigd om aanstaande zondag de Drentstalige dienst bij te wonen! De teksten staan op de beamer.

Zoals u in het kerkblad hebt kunnen lezen betreft het een radio-opname, welke volgende week zondag, 3 maart om 19.00 uur, zal worden uitgezonden op radio Drenthe.

Bij de eerste collecte

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Bezinning en Ontmoeting

Volgende week zondagmiddag, 3 maart, komt Loek Boer in de Schakel verhalen vertellen voor jong en oud. Verhalen die waar gebeurd zijn, verhalen die waar gebeurd zouden kunnen zijn en verhalen die misschien waar kunnen worden. Wie zal het zeggen? Iedereen is welkom: kinderen, ouders en grootouders! Voor koffie, thee, limonade en iets lekkers wordt gezorgd. Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

Kosters

In de week van 26 februari-3 maart zijn Clara en Peter van Dijk de dienstdoende kosters.
telefoonnummer: 0528-373322.
Clara : 06 37295215
Peter : 06 30342356
kosterstelefoon: 06 249 238 44.

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Geluidsmaatregelen in De Schakel

Afgelopen week is er aanvullend akoestisch dempingsmateriaal in De Schakel aangebracht.

Al geruime tijd waren er klachten over het geluid in De Schakel, met name tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

Met de nu genomen maatregelen gaan we ervan uit dat de nagalm behoorlijk wordt gereduceerd. Wel wijs ik er op dat we aan het verminderen van het geroezemoes van stemmen door elkaar heen, ET name tijdens het koffiedrinken, weinig kunnen uitrichten.

Binnenkort gaan we ook nog door een meting vaststellen hoeveel de genomen maatregelen hebben geholpen, maar de ervaring zal, zoals meestal, de beste leermeester blijken te zijn.

Henk Lammers
CvK
